

# NGHI THỨC CÚNG DÀNG THẦN TÀI

**1. Ý nghĩa:** *Cúng dàng hay là cúng thí, gọi tắt là cúng:* tức là cung cấp, nuôi dưỡng, là hành vi cung phụng những thứ thuộc về “Tâm”, vật dựng lên Tam bảo: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, để có được sự nuôi dưỡng. Hình thức cúng dàng trong Đạo Phật có nhiều cách, được phân loại thành hai loại chính: Cúng dàng “Tâm” và Cúng dàng “Vật chất”. ở cách thức chia ba có: cúng dàng Thân, Khẩu, Ý. Ở cách thức chia bốn có: Cúng dàng đồ ăn thức uống, quần áo, đồ dùng, dược phẩm. Ở cách thức chia mười có: Cúng dàng hương, hoa, đèn, dầu thơm, quả, trà, đồ ăn, châu báu, ngọc trai, y phục. Trong đời sống cách cúng dàng thường gặp là cúng dàng thân (sức lao động) hoặc của cải, thế nhưng cúng dàng “Tâm” mới thực đem lại cho cúng dàng của thân hay vật chất một ý nghĩa đích thực. Trong hầu hết các kinh điển đều có ghi chép phép cúng dàng cho chư Phật, Bồ tát gồm có 21 loại, tuy nhiên nếu không chuẩn bị được đầy đủ chúng ta có thể chuẩn bị 6 loại căn bản sau: 1. **Nước:** Tượng trưng cho *bố thí*; 2. **Dầu thơm:** Tượng trưng cho *trì giới*; 3 **Hương:** Tượng trưng cho *tinh tiến*; 4. **Hoa:** Tượng trưng cho *nhẫn nhục*; 5. **Đồ ăn:** Tượng trưng cho *thiền định*; 6. **Đèn, nến:** Tượng trưng cho *trí tuệ* là đủ. Bởi 6 món này tượng trưng cho lục độ Ba-La-Mật, do đó điều cốt yếu nằm ở “tâm” nghiêm mật, không làm cho có hoặc làm khi thấy cần thiết (*một số người buôn bán thường nhớ đến cúng dàng khi buôn bán không thuận lợi, khi thuận lợi mãi mê bận rộn nhập vào xuất ra nên lơ là mà quên mất cúng dàng đó là sự lơ đãng của “Tâm” việc cúng dàng như vậy sẽ không thành tựu*). Tùy vào các pháp môn mà có các văn cúng khác nhau, tuy nhiên dù pháp môn nào, văn cúng cụ thể ra sao thì căn bản nhất vẫn là “Tâm” phải được chuyên nhất, tại đây xin được lược văn khấn nôm để mọi người mọi nhà có thể sử dụng được.

**“Pháp Phật thường hằng trong thế gian tuy vậy không dễ gì có được, Phật pháp không cho không mà phải được trả bằng tâm thành cầu pháp”**

**Cần lưu ý các điểm sau khi tiến hành:**

- Người hành lễ phải mặc chỉnh tề ngay ngắn nghiêm túc khi hành lễ.
- Thường nhắc tâm chuyên nhất cho việc lễ, không vừa lễ vừa làm việc khác hoặc để tâm vào việc khác trong lúc đang lễ.
- Hương cắm phải ngay trong lư, không xô lệch, đèn nến nước phải được tinh sạch. Hoa trái cúng dàng phải tươi mới. Bàn thờ sạch sẽ thoáng đảnh trang nghiêm.

## **2. Chuẩn bị:**

- **Chuẩn bị 6 món căn bản:**

1. **Nước sạch:** rót nước sạch vào 2 (hoặc 4) ly trái và phải (Trong bộ 3 ly hoặc 5 ly) ly ở giữa rót rượu đỏ (rượu vang). Cũng có thể bỏ xung thêm 1 bát nước sạch thả những cánh hoa màu sắc vào.
2. **Dầu thơm:** Các loại hương liệu được nghiền thành bột dùng để xoa tay, người ( như trầm bột, bột hương liệu vv...) cũng có thể dùng bột hương trầm bỏ vào lư trầm.
3. **Hương:** Cắm vào bát hương ( 1 hoặc 3 cây tùy không gian và ý nguyện).
4. **Hoa:** Cắm 1 lọ hoa có hương thơm hoặc màu sắc thanh tịnh tôn quý đặt bên trái ban.
5. **Đồ ăn:** Các loại bánh trái theo mùa, cơm gạo mới vv... (*Trường hợp có lư đựng gạo trên ban cần lưu tâm thay gạo mới (Gạo mùa mới) trong lư gạo nên có chút muối*).
6. **Đèn, nến:** Đèn nến tượng trưng cho trí tuệ để phá vô minh phiền não do đó đèn luôn được thắp sáng ở phía trong (cả trái lẫn phải). Nến được thắp ở bên ngoài phía trước ban.

3. **Văn Cúng:** Chắp tay liên hoa trước ngực (\*):

**Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật 0**

**Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 0**

**Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật 0**

**Om Mani Pad Me Hum**

*Trì chú lục tự 5 hoặc 21 lần tay kết ấn Thần tài vàng(\*\*) 0*

Con kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi ta bà, kính lễ Bồ tát Quán Thế Âm, kính lễ Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Từ Thị Tôn Phật.

Con kính lễ hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần, ngài bản cảnh thành hoàng chính vị Đại Vương, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long mạch tài thần, Hà Bá thủy thần quan, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ, tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, **Thần Tài, Thổ Địa**, Tiền chủ, Hậu chủ ở khu vực này, mảnh đất này, căn nhà này.

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm .... Con là: ..... ở tại địa chỉ:

.....

Cùng đồng gia quyến dâng. Chúng con sắm sửa lễ mọn lòng thành lục phẩm kính dâng bày ra trước án. Yết tại số nhà: ..... trước là cúng dâng Chư Phật thập phương cùng chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, thứ là dâng cúng chư vị tôn thần, sau chúng con xin dâng **Hoàng tài Bảo Thiêm\*\*\*** ( *hoặc: nhị vị Thần Tài, Thổ Địa*) ở khu vực này, mảnh đất này và căn nhà này.

Con nguyện xin thường cúng dâng chư Phật thập phương, chư đại Bồ Tát, chư hiền Thánh Tăng, chư vị Tôn Thần cùng \*\*\* nhị vị Thần Tài, Thổ Địa từ bi xét soi chứng giám tâm thành, nguyện xin chư vị phù trì phổ độ cho con (chúng con) đêm ngày sáu thời tâm thường an, thân thường lạc, lại luôn có điềm lành tiếp ứng, điềm dữ sớm qua. Con nguyện làm duyên cầu phúc bố thí cô nhi, quả phụ, tế bần, cứu khổ để lấy phước này hồi hướng cho con và các chúng sinh thường được an lạc, cát tường như ý.

Lễ bạc tâm thành cúi xin chứng giám./ (Xá 4 xá tạ lễ : 3 xá tam bảo + 1 xá nhân sinh (quán) )

\* **Chắp tay liên hoa:** Hai bàn duỗi thẳng chắp vào nhau ngay ngắn, các ngón tay phải đứng song song tay trái, tạo thành hình hoa sen chưa nở (*Tuyệt đối không lắc lư vung vẩy 2 bàn tay khi lễ để thể hiện sự nghiêm trang và cung kính*).



\*\* **Kết ấn thần tài vàng:** Hai lòng bàn tay khum lại, chắp vào nhau, sau đó tách hai ngón trỏ ra hai bên, hai ngón giữa hạ xuống đan chéo nhau, sau cùng đưa hai bàn tay về trước ngực (*Giữ cho thẳng không xiên lệch*). Khi xá ấn hướng ấn lên trời hoặc chuyển ấn về ấn liên hoa, tuyệt đối không hướng ấn xuống đất hay vào vật khác.

\*\*\* **Tấu : Hoàng Tài Bảo Thiêm :** đối với các gia đình có ban thờ thần tài Bảo Thiêm.

**Tấu:** Nhị vị thần tài, thổ địa: đối với các cửa hàng, văn phòng có thờ tam hoặc nhị vị ( Thần tài Quán trọng: Ông Béo ngồi bên trái ban).

### LỊCH SỬ THẦN TÀI QUẢN TRỌNG

Ông được [Bào Thúc Nha](#) (鲍叔牙) tiến cử, [Tề Hoàn công](#) phong ông làm [Tể tướng](#). Ông nổi tiếng với chiến lược không đánh mà thắng mà [người Trung Hoa](#) gọi là [Diễn biến hòa bình](#), đó là tấn công bằng mưu trí, trừng phạt và dùng [kinh tế](#) để [giáo huấn](#).

Sau khi được Bào Thúc Nha tiến cử, ông đã hiến kế lâu dài đánh nước Sở theo cách “không đánh mà thắng” , đó là xây kỹ viện và xòng bạc khắp nước Sở với mục đích nhằm làm cho con dân nước Sở ăn chơi trụy lạc, ông lại kết hợp mua chuộc quan nại tại địa bàn nước Sở khiến cho quan nại tham ô thành quen, ăn chơi thành thói dần dần khiến cho nhân dân oán thán quan nại, cả nước Sở từ nước có quân đội hùng mạnh thành nước quen ăn chơi cờ bạc tha hóa, trên là quan nhất phẩm, dưới từ binh sỹ đến nhân dân. Năm 679 nước Tề chính thức khởi binh đánh Sở khi ấy nước Sở đã lụi bại ý chí chiến đấu, nước Tề giành thắng lợi và trở thành “ **TRUNG NGUYÊN BÁ CHỦ**” .Với nhiều kế sách từ kinh tế lẫn chính trị, Quản Trọng đã được phong làm tể tướng. Khi nước Sở thất bại, Quản Trọng đã hệ thống lại kỹ viện và xòng bạc, đồng thời giám sát nghiêm ngặt những nơi này trên đất tề khiến cho nhiều cô gái hành nghề kỹ nữ phải đổi nghề sang làm kinh doanh nhỏ sau khi có lưng vốn kiếm được từ nghề kỹ nữ. Trong khi kinh doanh đôi lúc việc làm ăn có phần thất bát, do nhờ trước đây kỹ viện mở mang mà nghề kỹ nữ cũng kiếm được không ít, nhiều cô gái trở thành bà chủ vì vậy khi chuyển sang làm ăn nhỏ lương thiện các cô này vẫn quen nếp có Quản Trọng chống lưng nay không quên “ơn cũ” mà lập ban thờ Quản Trọng, ngày ngày dâng hoa thơm bánh ngọt và cả những điệu múa “ váy bay”. Cũng bởi thói quen này mà ban thờ Quản Trọng thường được đặt sát đất để các cô tiện bề “cúng dâng”.

Vì có công lớn cả từ triều đình lẫn dân “ thương mại” kể từ đây Quản Trọng trở thành người được thờ ngay khi còn sống. Tục thờ này dần dần trở thành lệ cho các cửa hàng kinh doanh thương mại cho đến nay và du nhập vào nước ta từ đầu thế kỷ 20.